



de atalanta

natuurboekje
van



HOI!

IN DE HERFST vliegen veel vogels naar het warme zuiden. Dat zijn trekvogels. Wat mensen vaak niet weten... er zijn ook trekvlinders! De atalanta is zo'n trekvlinder. Ze is vrij groot, met felle kleuren. Mannetje en vrouwtje zien er hetzelfde uit en vliegen als de beste.

Een oud, Grieks verhaal gaat over prinses Atelante. Zij was sterk en kon rennen als de beste. Ze zeggen dat de atalanta-vlinder zo aan haar naam kwam.



Met dit boekje ga je atalanta's bekijken. Ze fladderen rond tot ver in het najaar.



DUIZENDEN ATALANTA'S in ons land vliegen naar Zuid-Europa. Meestal alleen. De reis duurt een paar weken. Atalanta's kunnen laag vliegen, maar ook hoog in de lucht. Vaak laten ze zich meevoeren met de wind. Onderweg is er veel gevaar. Heel wat atalanta's komen nooit aan. In plaats van pechvogels zijn dat... pechvlinders!

Voordat de verre reis begint, eten de atalanta's hun buikje vol. Ze moeten kracht opdoen. Met hun lange tong zuigen ze nectar uit bloemen. Ze zijn ook dol op rot fruit.

GA OP ZOEK naar atalanta's als het zonnetje schijnt. In de herfst bloeit de klimop. Daar kom je ze tegen. Of kijk bij een fruitboom.

Je kunt atalanta's ook lokken. Zet een schaaltje overrijp fruit neer. Met stukjes appel of banaan of zo. Zie je hun lange tong? Tijdens het vliegen, is die tong netjes opgerold.

Kleur de atalanta. Als je niet precies de kleuren weet, kijk dan op internet.



ZIT OP EEN BLOEM

een atalanta met
dichtgeklapte vleugels?

Dan zie je de onder-
kant van de vleugels.

Die is anders van kleur
dan de bovenkant.



Welke kleuren heeft die onderkant?

.....

Het zijn schutkleuren. Zo valt de atalanta minder op. Handig als er een vogel komt die vlinders lust. Klapt de atalanta opeens haar (of zijn) vleugels open, dan schrikt de vogel van de felle kleuren. De atalanta gaat er snel vandoor. Of niet, en dan is het... hap!



WAAROM DIE LANGE REIS? In de winter is het in Zuid-Europa warmer. Er is ook meer te eten, want er zijn bloemen. De atalanta's paren en de vrouwtjes leggen eitjes op brandnetels. De rupsen die uit die eitjes komen (en later atalanta's worden) willen maar één ding: brandnetels eten. Zonder brandnetels, geen atalanta's.

In het zuiden wordt het 's zomers te droog en te heet voor atalanta's. Na hun overwintering vertrekken ze naar het noorden. Ook naar Nederland. Dan zien we ze hier weer rondvliegen en gaan ze paren en eitjes leggen. Ja, op onze brandnetels.

POST



Joppe Beckers (5 jaar) maakt graag foto's met zijn opa. En wat voor foto's! Kijk eens hoe mooi hij een zweefvlieg op de foto kreeg!

Knap hoor!

Wie de foto in kleur wil zien, moet even kijken op de website van Het Limburgs Landschap, bij de kinderhoek.

Dit is Joppe.



Dit is Joppes zweefvlieg.





DOE JE MEE? Ook de d-----vl----r is een trekvlinder. Weet je welke vlinder we bedoelen? Stuur je antwoord vóór 8 november 2017 naar Het Limburgs Landschap en beschrijf hoe die vlinder eruitziet. In het volgende natuurboekje lees je er meer over.

ATALANTA-WEETJE Niet alle atalanta's gaan in de herfst op reis naar het zuiden. Er zijn er ook die hier blijven en een schuilplaats zoeken. Meestal loopt het slecht met ze af.